

DE VOLKSSTEM

zingen voor een rechtvaardige samenleving
laagdrempelig en internationaal

Op zondag 14 oktober om 15.00 uur zingt De Volksstem

JIDDISCHE LIEDEREN

in de Synagoge Folkingestraat

Entree € 10,—

De Volksstem is een laagdrempelig 4-stemmig koor met een internationaal repertoire. Ons koor heeft zo'n 25 leden.

Op ons repertoire staan liederen die gericht zijn op een rechtvaardige samenleving. Wij zingen in het Afrikaans, Duits, Grieks, Jiddisch en Spaans, maar ook in het Nederlands.



We treden geregeld op met concerten en projecten als zelfstandig koor, maar ook in samenwerking met andere organisaties rond een thema. Vaak sluiten zich daar extra zangers en muzikale begeleiders bij aan. Onze dirigent is Douwe Ettema en wij worden begeleid door een pianiste.

De Volksstem repeteert elke dinsdagavond buiten de schoolvakanties van 20.00 uur tot 22.00 uur in Huis de B, Adriaan van Ostadestraat 38, 9718 RZ Groningen.

Nieuwe leden zijn welkom. Kom gerust eens langs om kennis te maken of kijk voor meer info op:
www.devolsstem.nl. Je kunt ook mailen naar
ons secretariaat: sjoe@pentermann.com
of bellen: 050-5278770.